

1 Wat zullen wij dan zeggen?

“Zullen wij in de zonde blijven,
opdat
de genade toeneemt?”

2 Volstrekt niet!

Hoe zullen wij,
die met betrekking tot de zonde gestorven zijn,
nog daarin leven?

3 Of

weet u niet

dat wij allen
die in Christus Jezus gedoopt zijn,
in Zijn dood gedoopt zijn?

4 Wij zijn dan met Hem begraven

door de doop in de dood,
opdat
evenals
Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader,
zo ook
wij in een nieuw leven zouden wandelen.

5 Want

als
wij met Hem één plant zijn geworden,
gelijkgemaakt *aan Hem* in Zijn dood,
dan
zullen wij ook *aan Hem gelijk zijn* in Zijn opstanding.

6 Dit weten wij *toch*,

dat onze oude mens *met Hem* gekruisigd is,
opdat
het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden
en
wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.

7 Want

wie gestorven is,
is rechtens vrij van de zonde.

